

KOMME DIT RIGE

- HAR KIRKEN MISTET SIN REVOLUTIONÆRE NERVE?



KONFERENCE PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET
DEN 14. – 15. SEPTEMBER 2023

ARRANGERET AF CENTER FOR KIRKEFORSKNING & DET TEOLOGISKE
FAKULTET, KU, SAMT FYENS STIFT, HELSINGØR STIFT, KØBENHAVNS STIFT,
ROSKILDE STIFT OG LOLLAND-FALSTERS STIFT

Vi lever i en tid, hvor vi fornemmer jorden ryste under os. Det betyder, at den teologiske tænkning flytter fokus. De brændende eksistentielle spørgsmål er ikke længere først og fremmest et indre anliggende, men vokser i stigende grad ud af presset fra den ydre verden.

Måske er det blevet tid til at finde tilbage til den kristne tros rødder og den revolutionerende understrøm, der altid ulmer nede under laget af den tilpasningsdygtige, institutionelle kirke. En understrøm af samfundskritik, som insisterer på menneskelig varme og troen på den gode forandring. Et opgør med magtfuldkommenhed, kynisme og uretfærdighed.

Er det også blevet tid til et opgør med en dominerende teologisk tradition for at forvise gudsriget fra denne verden af frygt for farlig, politiseret kristendom og selvgod gerningsretfærdighed? Er afstanden mellem Luthers to regimenter blevet for stor?

Dette års konference tager Fadervor på ordet, når vi beder: Komme DIT rige. Hvad betyder det, hvis det overhovedet betyder noget? Hvad vil det sige at være et kristent menneske i dag, og skal kirken mere ind i kampen for at besjæle de mange opgaver, vi står overfor i fremtiden.

Vi vil vove at stille et frækt benspænd op, og spørge hvad kristendommen egentlig dur til. Har kirken ophobet for meget kulturel kapital og for lidt handlingskraft?

Professor Dawn Ottoni-Wilhelm fra Indiana i USA åbner konferencen med et oplæg om at forandre verden med ord, med udgangspunkt i den poetiske, billedrige verden, der udsprang af Jesu forkyndelse.

Sognepræst, journalist og forfatter Sørine Gotfredsen taler om at kæmpe for ærefrygten for det skabte, og spørger om man kan være et kristent menneske og samtidig være bange for fremtiden?

Professor Niels Henrik Gregersen udfolder gudsrigets paradokser mellem allerede og endnu ikke, og mellem det visionære og dog umulige at drive politik på.

Filosof og forfatter Peter Tudvad tager os med ind i præsten og teologen Dietrich Bonhoeffers tumultariske virkelighed under anden verdenskrig, hvor forkyndelsen af "Kristusherredømmet" var eneste værn mod det totale sammenbrud.

Inden middagen torsdag aften, er der salon med film og **teaterinstruktør Katrine Wiedemann** om arbejdet med klassiske tekster og kirken set med et teaterblik.

Vel mødt!

PROGRAM

Torsdag d. 14. september

- 9.30 – 10.00 Morgenkaffe og morgensang omkring flygelet ved adjunkt Mikkel Christoffersen i Det Teologiske Fakultets kantine "Markedspladsen", Søndre Campus, Njalsgade 76, KBH S.
- 10.00 – 10.20 Velkomst ved stiftsrepræsentant Eva Holmegaard Larsen og leder af Center For Kirkeforskning Marlene Ringgaard Lorensen ved Nanna Berg Auditoriet, 9A.1.01.
- 10.20 – 11.15 Forelæsning ved professor Dawn Ottoni-Wilhelm: *Creating New Worlds with Words: The Theopoetics of Preaching*
- 11.15 – 12.00 Spørgsmål og debat
- 12.00 – 13.00 Frokost
- 13.00 – 14.30 Forelæsning og debat ved sognepræst og forfatter Sørine Gotfredsen: *Må en kristen miste håbet?*
- 14.30 – 15.00 Kaffepause
- 15.00 – 16.30 Homiletiske workshops over de kommende prædikentekster v. lektor Gitte Buch-Hansen (lokale 7C.1.07), adjunkt Mikkel Christoffersen (lokale 7C.1.17), sognepræst Kathrine Lilleør (lokale 7C.1.05) og professor Dawn Ottoni-Wilhelm (9A.1.01).
- 16.30 – 18.00 Salon v. teaterinstruktør Kathrine Wiedemann: Er der et geni til stede?
- 18.00 – 20.00 Middag
- 20.00 Gudstjeneste v. professor Dawn Ottoni-Wilhelm i Hans Tausens kirke. Liturg: sognepræst Maria Harms

Fredag d. 15. september

- 9.00 – 9.30 Morgenkaffe ved Nanna Berg Auditoriet, 9A.1.01.
- 9.30 – 10.45 Forelæsning og diskussion ved professor Niels Henrik Gregersen
- 10.45 – 11.00 Kort kaffepause
- 11.00 – 12.15 Forelæsning og diskussion ved filosof og forfatter Peter Tudvad
- 12.15 – 12.45 Opsamling og afsluttende debat ved Marlene Ringgaard Lorensen
- 12.45 Grab n' Go sandwich

FORELÆSNINGER



Dawn Ottoni-Wilhelm, Professor of Preaching and Worship at Bethany Theological Seminary in Richmond, Indiana

Creating New Worlds with Words: The Theopoetics of Preaching

In proclaiming the reign of God, Jesus not only announced a radically different way of living but provided images, metaphors, and parables that upset, surprised, comforted, and inspired those who drew near to him and listened to his voice.

This lecture will describe the theopoetic nature of Christ's preaching and describe ways of continuing the divine, creative imaginary through the poetics of metaphor, music, and story.

Dawn Ottoni-Wilhelm is the Brightbill Professor of Preaching and Worship at Bethany Theological Seminary in Richmond, Indiana. She is the author, editor, or contributing editor to several books, including *Preaching the Fear of God in a Fear-filled World*; *Preaching Prophetic Care: Building Bridges to Justice*; *Preaching God's Transforming Justice: A Lectionary Commentary, Years A, B, C*; and *Preaching the Gospel of Mark: Proclaiming the Power of God*. Dr. Ottoni-Wilhelm is the senior editor of *Homiletic*, the journal of the Academy of Homiletics in North America, and has served as president of Societas Homiletica, the international association of homileticians.

Sørine Gotfredsen, Præst, journalist og forfatter

Må en kristen miste håbet?

For den kristne er livet på jorden altid af det gode, og i en epoke, hvor det bliver norm ikke at ville tro på fremtiden og sætte børn i verden, skal den kristne kæmpe for ærefrygten for det skabte. Mennesket risikerer i sin frygt at alliere sig med afmagt og død, det onde, med andre ord, og teologien og kirken står med den store opgave at forklare, hvad det egentlig vil sige at leve i håb. Det gør vi ved hjælp af blandt andre Grundtvig, Søren Kierkegaard, Dostojevskij og K. Olesen Larsen





Katrine Wiedemann, Film- og teaterinstruktør

Er der et geni til stede?

Om at arbejde med klassiske tekster i en moderne kontekst. Kirken set med teaterinstruktørens blik.

Niels Henrik Gregersen, Professor i dogmatik, Teologisk fakultet, KU

Gudsriget der ligger på spring: En tolkning af Jesu forkyndelse

Jesu forkyndelse af gudsriget er tilsyneladende fuld af paradokser: Riget skal først komme, og er dog allerede nu. Gudsriget er ikke stedsbundet, og dog finder det sted. Gudsriget er en social vision, men kan dog ikke laves til politik. Gudsriget sker midt iblandt os, og dog bliver det først til virkelighed, når der sker noget inde i os selv. Gudsriget forudsætter en mental udvidelse, og dog skal vi blive som børn igen.

Hvad i al verden er meningen?



Peter Tudvad, Filosof og forfatter

“Dette er enden...” Dietrich Bonhoeffer og den verdslige udfordring af kirken

Intet nyt er godt nyt, skidt nyt er ikke nyt. Hitlers magtovertagelse, Tysklands udmeldelse af Folkeforbundet, nedrustningsforhandlingernes kollaps i Genève, krig, terror, folkemord. Bonhoeffer oplevede det hele, men bevarede optimismen som »en kraft, der aldrig overlader fremtiden til modstanderen, men selv gør fordring på den.« Jo værre det blev, desto større betydning fik det generationstrascenderende perspektiv for ham. En kirke, der ikke var kirke for andre, herunder for kommende slægter, var slet ikke kirke. Men hvordan forkynde kristendom i en »fuldstændig religionsløs tid«? For staten var denne en fristelse til at bryde alle skranker, hvorfor kirken måtte konfrontere den med »Kristusherredømmet« for netop således at befri den til »ægte verdslighed«. Staten skulle ikke være kristelig, men Kristus ikke desto mindre denne verdens virkelige herre. En noget anden toregimentelære end den tilvante! I kirken er vi ud-kaldte (ἐκ-κλήσια), i verden er vi ud-fordrede. Bonhoeffer tog udfordringen på sig og endte på skafottet, men bidrog til genopbyggelsen af den evangeliske kirke i Tyskland efter krigen. »Dette er enden, for mig begyndelsen på livet.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

HVOR: Det Teologiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S.

Find vej: [Se kort og vejvisning her.](#)

HVORNÅR: 14. – 15. september 2023

TILMELDING: Tilmeld dig via Det Teologiske Fakultets hjemmeside: <https://teol.nemtilmeld.dk/70/>

ARRANGØR: Center for Kirkeforskning, Det Teologiske Fakultet, KU, i samarbejde med Fyens Stift, Helsingør Stift, Københavns Stift, Roskilde Stift og Lolland-Falsters Stift.



Marlene Ringgaard
Lorensen, KU



Pia Nordin Christensen,
Københavns Stift



Mette Marie Trankjær,
Lolland-Falster Stift



Eva Holmegaard Larsen,
Helsingør Stift



Maria Harms,
Roskilde Stift



Torkil Jensen,
Fyens Stift



Hanne Uhre Hansen,
Fyens Stift